

Tjörkveein opa nyytt

För omkring 20 år sedan gick man upp den gamla Tjörkveein (Kyrkostigen) på nytt och märkte ut den. Efter det har det hänt mycket och en hel del skyltar har försvunnit. Till all tur har Maj-Britt här i granngården Nyströms (gamla Bos-Lillstu) tagit foton år 1996 som visar en del skyltar och den bro som då byggdes.



Förstoring:



Den här skylten fanns litet söder om Nyströms i skogen. Ännu längre utmed Tjörkveein så fanns Grinddjärdån:



och i förstoring

Grinddjärden

Nere vid skogskanten fanns ännu i början av 1900-talet en liten åker, ca 50-75 ar som odlades av Hendrik Blomqvist, far till Matilda Blomqvist som var den sista som bodde i Hurtigs Dragontorp. Åkern är i dag bevuxen med ca 70 år gamla lövträd.

Hendrik Blomqvist var för övrigt en av de sista "vallbisana" i Hindersby.

Sedan kom man till Lilbromosan – en åker i skogen – och Plåmpeendan som var en åker som gick in i skogen som en "vik":



Lilbromosan

Lilbromosan fick en liten historia, höstet 1986, när jagarna kom över älskarnas gränser, råkade gränsen i Lilbromosan. När de råkade framman hade övervaknings gränsen, kom en ordning till Händelserna med två av två som skett. När jagarna kom, sålde sig en stor del av jagarna till jagarna runt Lilbromosan, och sålde jagarna med malmen. Världen i jagarna blev den gången när jagarna, tog jagarna sålde jagarna.



Plämpendan





För 20 år sedan fanns en liten bro som byggdes inför återinvigningen av Tjörkveein.



Texten på skyltarna i en tydligare form:

Skyltar som saknas:

SOMARSJÖN

Ännu långt in på 1900-talet fanns här en liten skogstjärn, där det i synnerhet på våren men ofta hela sommaren fanns vatten, och här fanns då rikligt med räddor och andra vattenfåglar.



GRINDJÄRDON

Nere vid skogskanten fanns ännu i början av 1900-talet en liten åker, ca 50-75 ar som odlades av Henrik Blomqvist, far till Matilda Blomqvist som var den sista som bodde i Hultigs Dragontorp. Åkeren är idag beväxad med ca 70 år gamla lövträd.

(idag över
90 år)

Henrik Blomqvist var för övrigt en av de sista "vällbisarna" i Hindushy.

LILBROEN - skylt

LILBROMOSAN

Lilbromosan fick en liten historisk betydelse 1808, när ryssarna kom över dåvarande svensk-ryska gränsen i Åbborforsen. När de ryska trupperna hade överskridit kom en ordnings till Hindushy med bud om vad som skett. När budet kom sökte sig en stor del av byborna till skogarna runt Lilbromosan och litet längre mot malmen. Vistelsen i skogen blev dock ganska rätt kontrarig, tidligen endast några dagar.



PLÅMPENDAN



Fornminnesföreningens styrelse diskuterade om eventuell ny märkning av Tjörkveein nästa sommar.

Hjärtligt tack till Nyströms Maj-Britt för fotografierna !

(Det här inlägget skrevs för flera månader sedan men det blev tekniska problem med att ladda upp fotografierna – men nu fungerar det)