

Mycket blev gjort på söndagen

Det var en riktigt lyckad papperstalko. En hel del jobb var det att tömma papperslagret och behållaren blev alldeles full men det blev gjort.



Det gick fint att fylla skopan och så körde Göran upp den till behållaren och tömde den. Redan tidigare hade folk hämtat en hel del papper så det var med nöd och näppe som allting rymdes med.

Heli hade radat pappret så fint i bananlådor att det var mycket papper i lagret. Och så fick vi bort det gamla överårslagret med papp (som skall sättas åtskilt).



Det var bra med papper i papperskassar och i buntar med hampasnören men plastpåsar och plastsnören måste sorteras bort. Till sist blev behållaren så full att Benny måste trampa och rada pappret i hörnen för att allt skulle rymmas med.



Till slut var i alla fall lagret tomt och behållaren full. I morgon åker den iväg – troligen mycket tidigt.



Vi fick också gräset slaget och bortkrattat och så drack vi förstås kaffe med Ingas goda smörgåsar och bulla och Annes goda äppelkaka i skolans veranda som är ljus och trevlig.





Nu går det åter att hämta mera papper till papperslagret. Dörren på gamla folkskolans sida är öppen och vi skall försöka få lampa installerad ännu i höst.

Efter mitten på oktober tänkte vi sedan ha en byggnadsvårdsdag eftersom den internationella byggnadsvårdsdagen var i september mitt i tröskandet. Inga bönder hade tid med den. Tanken är att förevisa de nya väggarna och taket i arbetsrummet och så skall vi högtidligen inviga den nya stora kaminen som vi fått av Christine och Gunder. Mera information om exakt datum senare.