

Årsmöte och kalas

I går höll vi Gamla Folkskolans Vänners årsmöte. Det är nu fyra år sedan föreningen grundades (3 april 2011) och den börjar stabilisera sej. I början var vi litet oroliga över ekonomin men den har varit god och fjolåret visar till och med ett överskott. Huset är i gott skick även om speciellt arbetsrummet ännu är på hälft.

Årsmötet inleddes med en tyst stund för Åke Grandell vars verksamma liv tog slut den här våren även om spåren av det kommer att synas länge än. Han var entusiastiskt med i föreningen ända från början. Nedan på besök tillsammans med Christine i juli 2011.



Fjolåret var jobbigt speciellt som ordförandens kök brann och ett års reparationer följde. Vi lyckades i alla fall med det stora projektet att mura en helt ny pipa vid slöjdsalen. Den

hade knäckt föreningens ekonomi om vi inte hade fått så generösa bidrag av Åke Grandell. Göran Wallén och en mängd frivilliga arbetade också mycket med murandet och tegelbärandet.





Styrelsen omvaldes och budgeten ser nästan likadan ut som förra året.

Före årsmötet invigdes först den lilla cembratall som platerats där de gamla tallarna stod men litet längre från huset. Plantan kommer från skogen bakom diket och härstammar säkert från den kvarvarande cembratallden bak huset.



(bild Berit Husberg)

Den lilla tallplantan (under det röda bandet) får nu växa ikapp med Lovis Husberg (fyra år) och Lynn Husberg (ett och ett halvt år). Regnet höll sej snällt nog borta under invigningen som skedde med ett trefaldigt hurra för cembratalen.



(bild Berit Husberg)

Därefter gick vi in och beundrade den fint murade pipan i f.d. virkesförrådet och invigde den sedan med ett fyrfaldigt hurra.



I slöjdsalen kunde vi titta på de sju lådor med böcker som vi fått av Åke Grandell och som kommer att stå i biblioteket då vi fått arbetsrummet färdigt. I slöjdsalen fanns också

tavlorna med fåglar (rovfåglar och ugglor) som Åke Svenskberg i tiderna gjort för Hindersby skola. På borden fanns fönster från skolan som skall kittas om och målas.

På årsmötet träffade vi också våra nya grannar Mariana och Kalevi Hoffström som redan en tid använt den nyare skolans kök för att tillreda sin senap. De har nu köpt hela huset och fullmäktige har godkänt köpet. Om det inte kommer överklagande till köpet så flyttar de troligen in i augusti.



Vi hälsar dem hjärtligt välkomna.

Före och efter årsmötet smorde vi kråset med kaffi och kaku enligt gammal tradition. Inga hade bakat sin berömda **kinuskifylldkaku** så det blev ett ordentligt kalas.



Efter mötet invigdes "biografen" med snuttar ur Årensningen (från Bertel Mickos video), Spökryttarna i Tallmosan och teatern där Isa fick guldmedalj. En projektor visar digital video från en datamaskin som kan anslutas till Internet så det finns en mängd möjligheter från TV över nätet till egna video. Den fina förstärkaren har vi fått av – vem annars – Åke Grandell.



Och så var årsmötet 2015 slut och bara uppstädandet kvar.